

## HET REISBUREAU

Willen leeuwenwelpen wel een knuffel?



'Loop schouder aan schouder met de koning der dieren!', jubelt een Afrikaanse website. In veel Afrikaanse landen kun je op honderden zogeheten knuffelfarms terecht om welpen de fles te geven en te wandelen met jonge leeuwen die, zo verzekeren de aanbieders, dol zijn op knuffelen en samen poedelen in de rivier. Zo draag je als toerist ook nog bij aan verantwoord natuurbeheer. Klopt dat wel?



**Noël van Bommel, reisredacteur:** Nou, nee. Dierenbeschermers proberen toeristen al jaren te ontmoedigen knuffelfarms te bezoeken. Zij stellen dat de welpen speciaal worden gefokt voor toeristen om na een tijdje te worden verkocht aan jachtaanbieders die de knuffeldieren loslaten voor de neus van buitenlandse geweer- en boogschutters. Een omstreden vorm van commerciële jacht, omdat de tamme leeuwen vrolijk komen aanhuppelen. In Nederland probeert Stichting SPOTS reisorganisaties te overtuigen geen knuffelfarms meer in hun programma's op te nemen. 'Dat lukt aardig,' zegt oprichtster Simone Eckhardt. Eerder deden de touroperators al het rijden op olifanten in de ban. Volgens Eckhardt bestaan er wel verantwoorde opvangorganisaties voor leeuwen. Zij noemt Four Paws en Moholoholo in Zuid-Afrika. Maar daar wordt niet geknuffeld. 'Dat is ook onzin. Een serieuze natuurbeheerder begint daar niet aan.' Opvangcentra die altijd leeuwenwelpen in voorraad hebben, zijn automatisch verdacht.

Heeft u ook een vraag aan de reisredactie? Stuur 'm naar: [reizen@volkskrant.nl](mailto:reizen@volkskrant.nl)

## reizen & uitgaan



### SUPERBRANDER

Kamperen

◀ Voor grammenjagers die op reis hun hele hebben en houden op hun rug dragen: de Titanium Stove is een draagbaar gasfornuis voor ultralichte kampeers. De gasbrander weegt maar 44 gram. Schroef 'm op een gastankje en binnen drieënhalve minuut kookt een liter water.

Of soep natuurlijk.

Vango, Titanium Stove, € 39,95. [bever.nl](http://bever.nl)

### INCHECKEN

King Kong Hostel, Rotterdam

▼ Zeg Witte de Withstraat en bij de meeste Rotterdammers gaan de ogen twinkelen. Het is zonder twiifel de hipste straat van de stad. Bijna on-Nederlands met zijn coole kunstgaleries, boetiekjes en trendy horeca als het Nieuw Rotterdams Café (in het oude pand van dagblad NRC) en De Witte Aap, ooit door reisgidsengigant Lonely Planet verkozen tot beste café ter wereld. Nu is in de straat die het Rotterdamse Museumpark en het Maritiem Museum met elkaar verbindt onlangs een *boutique hostel* geopend. Niet zo maar vernoemd naar Witte de With,

de Nederlandse vlootvoogd uit de 17de eeuw, maar naar King Kong, de legendarische filmgorilla. Omdat volgens eigenaar Ron Sterk van het King Kong Hostel, 'de leukste hostels ter wereld diernamen hebben'. Bij binnenkomst voel je je meteen thuis. De lobby is een grote huiskamer waar artistieke types relaxed nippen aan hun cappuccino's of tikken op hun laptops. Een halve verdieping lager draaien in een grote open keuken vrolijke buitenlandse backpackers hun eigen maaltje in elkaar. Een van de gasten kijkt, liggend op een stapel kleurige kussens, naar een film in de minibios. Je zou bijna vergeten dat je naar je slaapzaal moet. Al klinkt slaapzaal wel-

licht wat oneerbiedig voor de ruime en strak uitziende (privé)kamers met stapelbedden of de grote loft, waar je zelfs in vrolijke hangmatten kunt slapen. We kiezen voor een comfortabel stapelbed met ruime matras, eigen bedlamp, een grote locker en een stopcontact voor je opladers en natuurlijk gratis wifi. Ja, het is wat gehorig in dit pand uit 1872 waar ooit illegale casino's, een tattoooshop en een beroemd bordeel zaten. Dat kun je verwachten in een hostel. Maar een regendouche? Dat is een verfrissende luxe die in menig hotel in Rotterdam ontbreekt.

IFAKI OÑORBE GENOVESI

[kingkonghostel.com](http://kingkonghostel.com)

*Natuurlijk is het wat gehorig in dit hostel*

